

Kredsfællestur til det Sydfynske Ø-hav 16. – 17. juni 2001.

Det var med lidt betænkelighed, at jeg meldte mig til kredsturen i det Sydfynske; jeg havde jo ikke roet så mange km - mon jeg kunne hamle op med de garvede?

Men jeg havde lyst - og hvad er det egentligt, at de snakker om?

Vejrudsigterne blev studeret nøje. Det lovede ikke godt - blæst og regn. Jeg tabte godt nok modet. Og torsdagen lige før turen blev jeg så også "mobbet" af Max, der mente, at jeg skulle ud og træne frisk-vind-roning, mens jeg foretrak havearbejde i klubben.

Vi 5 fra klubben skulle mødes kl. 17 i klubben og så køre i min bil, for der var mest plads, som de andre fortalte mig - og det kan jeg da så godt forstå, da jeg så oppakningen med telte, gasblus, proviant, tasker osv, osv. Der blev stuvet og pakket, og der var godnok læs på - hvordan skulle vi dog have alt det i bådene?



Bilen pakket – men godt nok til hjemturen!

Vejrudsigten var her fredag blevet lidt bedre, men dog ikke helt god.

I Nyborg gjorde vi det første stop - sulten plagede, så vi spiste på cafeteriaet lige efter broen, ja det vil sige, Ove spiste *ved siden af* cafeteriaet, da han som den eneste havde medbragt "den lækreste madpakke, smurt af Mette", som han udtrykte det. Vi så den godt nok ikke, for Ove blev udenfor i kulden!

Videre over Fyn til Svendborg med hyppige advarsler om fotografering, hvis man ikke tilpassede hastigheden, men frem kom vi, så skulle vi bare finde roklubben, Selvom Villy havde været der i sine yngre år og mente at kunne huske, hvor klubben lå, blev det til nogen frem og tilbagekørsel på havnen.

Til sidst - og som de sidste - fandt vi frem til roklubben, hvor vi blev godt modtaget af de andre. Roklubben var midt i forberedelserne til kanindåb den følgende dag, og jeg må nok indrømme, at jeg kiggede lidt, da jeg så ud over kanten af svalegangen og ned på pladsen foran roklubben - der var linet op med griseører og -tær, baljer med tang og ulækkert vand, der ikke just duftede - og i et hjørne var arrangeret et bur, hvor jeg senere erfarede, at man holdt "kaninerne" fanget indtil dåben. Jeg var sandelig glad for at være i Stubbekøbing Roklub.

Om aftenen hyggede vi os sammen med kaffe, småkager (ej at forglemme) og lidt rødvin, medens en fra fynskredsen fortalte lidt om det område, vi skulle ro i.

Det var meningen, at vi skulle til Marstal. Roklubben dér er lidt primitiv - vi kunne ikke lave mad, eller overnatte indendørs, og der er ingen badefaciliteter tilknyttet klubben, og med vejudsigten i baghovedet og alt det grej, som vi skulle have med, var der mere stemning for at ro til Fåborg.

Det var imidlertid ikke forberedt, og vi holdt vejret i spænding, medens Villy forsøgte at opnå kontakt med Fåborg Roklub.

Det lykkedes, og vi var velkomne til at komme.

Kursen blev lagt, holdene sat - og så var det sengetid.

Næste morgen blev der kigget ud ad vinduet - ikke fordi det var nødvendigt - for man kunne høre, at det regnede. Det blæste forsat lidt, men der kunne ros.

Efter et dejligt morgenmåltid blev der pakket sammen - til min store forundring kunne det hele stuves sammen i bådene - idet vi dog lod telte og kogegrej forblive i Svendborg.



Bådene gøres klar til afgang fra Svendborg.

Turen gik nu ned gennem Svendborgsund. Strøm og vind var med, og alle havde regntøj på, da det regnede lidt.

Den velfortjente formiddagskaffe blev indtaget på Skarø. Herefter roede vi øst og syd om Drejø og lagde kursen mod Avernakø, og lidt efter lidt holdt det op med at regne og vinden tog også af. Det blev bare super rovejr, stille og overskyet og i det smukke område således den herligste rotur.

Frokosten blev indtaget på Avernakø inden sidste stræk vest om Bjørnø til Fåborg.



Frokost på Avernakø



Avernakø

Vi ankom til Fåborg hen på eftermiddagen. Her var der vandskiopvisning og dragebådssejls fra roklubben, så der var fest og farver, men vi kom i havn, fik strakt benene og efterhånden båret bådene på land.



Ankomsten til Fåborg - bemærk dragebåden i baggrunden

Vi blev installeret og gik en tur i Fåborg - og fik en enkelt kølig fad.



Lisbeth havde sørget for at lave aftensmad, der bare skulle gøres færdig af os - og tak for det - så det var dejligt nemt. Heller ikke dårligt, at klubben rådede over en opvaskemaskine.

Sent på aftenen blev det til lidt hygge på bænken foran roklubben, hvor Ove's medbragte dåseøl blev nydt, medens turens hidtidige forløb blev drøftet akkompagneret af Michael Falk fra den nærliggende havnefest.

Af en eller anden grund var det kun Stubbekøbingfolket, som var sent ude - de andre var gået til ro.

Næste morgen var det et pragtfuldt vejr og efter endnu et godt morgenmåltid med frisk morgenbrød, Gl. Dansk m.v. var det tid for hjemturen til Svendborg - den direkte vej.

Efter kort tids roning tog vinden til fra en nordøstlig retning, hvilket betød stik modvind fra St. Svømmø, som vi passerede syd om, idet vi var gjort opmærksom på, at der var risiko for sten i det lavvandede område imellem øen og Fyn, så det var dejligt med formiddagskaffe i Ballen Havn.

Der var ellers snak om, at nogen syntes, at de havde roet for lidt, men de kunne jo lave en båd Thurø rundt, når vi ankom til Svendborg. Sjovt nok blev det slet ikke nævnt, da vi nåede i havn i Svendborg. Da havde vi også alle roet 76 km - jeg syntes i al fald, at det var nok.

Bådene blev skyllet og tørret af og afleveret i pæn orden, og vi takkede af for en rigtig dejlig rotur og hyggeligt samvær.

Og jeg *kunne* jo sagtens være med, og er meget glad for den tur!

Dorthe.