

Møn Rundt i inrigger 27. – 28. juli 2005

Deltagere: Arne 7, Arne 40 og Dorthe.

Planen var Samsø Rundt, men da deres både allerede var udlånt, måtte vi finde på noget andet - og det blev så Møn Rundt i stedet.

Vejret tegnede fint - vestenvind 6-7 m/sek. og meget lidt regn.

Vi tog af sted kl. 8.20, valgte at gå syd om mod Klintholm, som skulle være første stop. Det gik derudaf med vinden i ryggen og strømmen med. Jeg ville ind og se den så meget omtalte Tøveldesten - af den måtte jeg bare have et billede.



Arne 7 berettede den ene historie efter den anden om diverse områder og gårde, som vi roede forbi - han er jo barnefødt i området.

Kl. 12.15 ankom vi til Klintholm efter at have været ude i lidt høj sidesø.

En sort sky havde tårnet sig op, og det blæste en del, da vi gik i havn.



Vi fandt et sted med lidt læ for at spise frokost, og Arne 40 stod i kø for at købe mad, og ja, jeg ved ikke hvor længe. Det var så længe, at vinden nåede at lægge sig igen, inden vi tog af sted kl. ca. 13.45.

Muligt havde vinden lagt sig, men det havde bølgerne ikke, vi havde sidesø. Arne 40 styrede. Han så til tider noget stiv ud i blikket; kunne vi klare det - skifte turde vi ikke, så vi måtte bare ro. Det mest morsomme var, at da vi var ved at nå fyret, kom der en mand roende imod os i en stor træjolle. Han så ikke ud til at bekymre sig om de store bølger, og det gik bare derudaf.

Da vi kom rundt ved fyret, og klinten begyndte at tårne sig op, blev der befalet skifte, for nu havde Arne 40 det så dårligt med bare at sidde at styre - det havde han ellers været god til.

Nu blev det et panorama uden lige. En flot hvid klint, vandet meget klart - og vi havde igen medsø, så det blev ikke så lidt af en oplevelse - ja, måske knapt så meget for Arne 7, der havde været her et par gange før, så han kendte jo det hele.

Flot var det, og hver gang solen skinnede og vandet var klart kom bemærkningen: ”ja, nu ville Merete have kastet sig ud over rælingen” !!

Jeg havde vurderet hjemmefra, at det ikke var nødvendigt med søkort, da der sådan set ikke var problemer med sten - vi havde kun med over Ulfshaleløbet - men så var der lige det med den ene pynt efter den anden, som vi passerede, og hver gang mente vi, at nu måtte vi da snart kunne se, hvor vi skulle ind i løbet. Ja, og hvad kunne Arne 7 så huske, selvom han havde været der 2 gange før - i alt fald ikke, at der var så langt. Kim fra Stege Roklub syntes godt nok, at det var optimistisk, at jeg mente at være fremme sidst på eftermiddagen, og det viste sig, at han fik ret.

Efterhånden havde jeg temmelig ondt bagi og i mine ben, så midt på nordkysten måtte vi ind og strække ben og



Vi kunne nu se ud til Ulfshaleløbet, men der var langt endnu. Der var lidt modvind, men ikke noget af betydning. Der blev snakket noget frem og tilbage om afstande og km, og hvor vi var. Vi nåede frem til løbet og kom igennem, og det var noget af en lettelse, da vi gled under broen til Nyord. På mit kort var indtegnet Pileborende imellem Tyreholm og Møn, men den fandt vi ikke, så vi roede et godt stykke tid på meget lavt vand.

Utålmodigheden var stigende for at komme i havn, hvilket vi var kl. 20.15 - jeg meget øm og med "gode" vabler.

Vi fik en meget venlig velkomst i Stege Roklub og fik et bad, hvorefter vi gik op i byen og spiste.

Vi sov godt den nat.

Næste dag var vinden igen med et stykke vej, og vi var hjemme i Stubbekøbing ved 14 - tiden og havde tilbagelagt 99 km i alt.

Det var en rigtig dejlig tur.

Dorthe Kristensen.